

Bloemschikking Jubileumdienst 13 oktober 2024

Licht door geven,
van oost naar west,
van zuid naar noord,
zoals de zon van gerechtigheid
haar licht voor allen laat opgaan,
op zoek naar eenheid
vanuit de ene Geest
die mensen van goede wil
met elkaar verbindt.

Naar Maleachi 3:20

De schikking bestaat uit Dahlia's van verschillende kleuren, dit geeft weer dat in de gemeente mensen zijn met verschillende karakters, verschillende opvattingen, verschillende problemen en verschillende talenten.

Toch zijn ze allen in één vaas geschikt.

Gert Wybe jij hebt 25 jaar geleden een roeping gevoeld om voorganger te worden. Jij wilde graag eenheid brengen en Licht verspreiden.

De vijf witte rozen staan voor vijf keer vijf jaren die je vandaag viert als voorganger. Wit is de kleur van de feestelijkheid. 5 het getal van de mens.

We kunnen dat duidelijk zien in het gouden getal 25.

Goud de kleur van Goddelijkheid, rijkdom, eeuwig licht.

Rood de kleur van brandende liefde en de heilige Geest. Vandaag extra te zien in de antependium. Het kleed op de tafel en aan de preekstoel.

Tussen de bloemen staan graanstengels, en er ligt een heerlijk zelfgemaakt broodje op de tafel. Jesaja 55:10 zegt:

“Zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten,
zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond.
Het keert niet vruchteloos naar Mij terug”.

Een gedeelte uit je tekst van je intrede dienst in Oostwold, ook nu is het de tekst van vandaag.

Tussen de schors en de bloemen zijn kruiden geplaatst, om je hart te verlichten met hun geuren.

Opvallend in de schikking is de notenbalk. Je houdt van zingen en van muziek. De noten zijn gemaakt van eikels. Het Hebreeuwse woord voor eik is el. Een gedeelte van een ander woord voor God Elohim. Jesaja noemt mensen die zich inzetten voor gerechtigheid, bevrijding en andere waarden 'eiken van heil'.

Wij wensen jou een hele fijne dag vandaag met de mensen die je lief zijn om je heen, en met allen die hier zijn vanmiddag.

Wij zingen lied 765; 1 en 5.

Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.

Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
toldat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt